

Rustvlinder

Rustvlinder speurt
in het rond.
Kijk, daar landt hij,
op de grond.



Eén, twee.
Hupsakee.
Doe maar met
de vlinder mee.



Vleugels open
en weer dicht.
Tover een lach,
op je gezicht.



Ogen dicht,
handen ervoor.
Adem in, blaas uit,
maar zachtjes hoor.



In de wind,
uit de wind.
Rustvlinder helpt graag
ieder kind.

